

Høringsvar fra The Danish NCD Alliance en alliance mellem Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen

The Danish NCD Alliance vil gerne takke for et godt oplæg til den fremtidige politik for støtte til civilsamfundet med det formål at sikre folkeligt engagement i udvikling og bekæmpelse af fattigdom.

De resultater The Danish NCD Alliance har skabt i Østafrika og i den globale NCD (Non Communicable Diseases) bevægelse i løbet af bare 4 år kan i sig selv fremhæves som et flot resultat af en progressiv og visionær dansk civilsamfundspolitik.

NCDs (kræft, diabetes, hjerte- og lungesygdom) har udviklet sig til en alvorlig trussel mod udvikling i løbet af ganske kort tid. Regeringerne i verdens fattigste lande er helt uforberedte i forhold til at tackle denne ekstra sygdomsbyrde, og de får ingen hjælp fra donorerne, som heller ikke har set problemet komme. Det internationale samfund og donorerne har haft blikket rettet mod at bekæmpe de smitsomme sygdomme, som er nævnt i årtusinde målene uden at bemærke, at successen med bekæmpelse af malaria, HIV/Aids og tuberkulose er fulgt af en ny trussel fra NCDs, der nu er den største dræber globalt med 36 millioner dødsfald årligt. NCDs er hyppigt kroniske sygdomme, og de er dyre at behandle. Der er for få eller ingen behandlingsmuligheder tilgængelig og mange kommer for sent i gang med behandling af deres sygdom og kan derfor ikke få gavn af behandlingen. Byrden af sygdommene er tillige katastrofal for både de enkelte familier og landenes økonomi. Udgifterne forbundet med NCDs er beregnet til 500 milliarder US\$ om året frem til 2035. Udgifterne til diabetes, hjerte eller kræftmedicin kaster hyppigt familier ud i desperate situationer, hvor de må sælge hus og produktionsudstyr, låne og tage børn ud af skolen for at få råd til medicin og behandling. Følgesygdomme og komplikationer bidrager til menneskelige lidelser og økonomisk belastning for familierne, som hyppigt befinder sig i en situation, hvor deres forsørger dør en tidlig død efter, at familien har ofret alt, hvad de ejer for at betale for behandling og medicin.

NCD-patienterne i de fleste lande i det globale syd har vanskeligt ved at kæmpe for deres rettigheder, fordi de ikke er organiseret. The Danish NCD Alliance har som modsvar til denne situation påtaget sig at hjælpe med at etablere patientforeninger i 3 østafrikanske lande og udvidet dette ved at tage initiativ til et samarbejde mellem patientforeninger i den østafrikanske sammenslutning, NCD Alliancen i Danmark og universiteter i Danmark og USA om en fælles lobby og advocacy indsats. Vores indsats støttes økonomisk af Civilsamfundspuljen og har på få år skabt flotte resultater.

Fattigdomsbekæmpelse, levevilkår og udvikling central for indsatsen

Vi arbejder sammen med vores partnere i syd og andre partnere i nord for at sikre mere politisk opmærksomhed om NCDs både i regeringerne i syd, blandt donorerne og i det internationale samfund. Bekæmpelse af NCDs indgår som et centralt element i bekæmpelse af fattigdom og truslen mod udvikling. I den sammenhæng mener vi, at det mål, der er sat op for Civilsamfundspuljen side 24, er for snævert. Resultaterne af samarbejde med vores partnere

bidrager i høj grad til udvikling, forbedring af levevilkår og bekæmpelse af fattigdom, og dette, mener vi, bør indskrives i formålet for den støtte, der formidles via CISU.

Strategiske serviceydelser bør indgå

Med oplægget til politik for dansk støtte til civilsamfundet lægges der op til at fokusere støtten på kapacitetsudvikling og advocacy. Begge disse opgaver er helt centrale for vores indsats med at opbygge stærke patientforeninger og vores lobby og advocacy indsats. Men der mangler et tredje helt centralt element i politikudkastet. Kapacitetsudvikling og advocacy foregår ikke i et tomrum. I vores tilfælde er det knyttet sammen med strategiske serviceydelser, der retter sig mod patientstøtte (rådgivning om rettigheder og psykosocial støtte) og oplysningskampagner. Begge dele er ydelser, der gør det direkte relevant for patienter at organisere sig i vores foreninger, og begge dele er aktiviteter, der indholdsmæssigt spiller en helt særlig rolle, når de formidles via patienternes egne organisationer og indgår i den samlede udvikling af foreningernes kapacitet. Vi ønsker derfor, at arbejdet med strategiske serviceydelser skrives ind i politikken for den danske støtte til civilsamfundet.

Som medlemmer af CISU har vi været involveret i at udarbejde det overordnede høringssvar fra CISU og tilslutter os det svar, der foreligger derfra.

Vi håber, at Danida vil tage vel imod vores kommentarer og indarbejde dem i den endelige politik for støtte til civilsamfundet.